

GOUDEN REGELS

De Geluksvogel



"Je hebt mazzel dat je hier mag meedoen!"



Iedereen is anders,
al zijn we groot of klein,
je mag jezelf zijn.



Wij zijn aardig voor elkaar,
dan blijft het gezellig,
het hele jaar.



Spullen van jou, spullen van mij,
we zorgen voor elkaar,
dan blijven we blij.



Ruzie lossen we met praten op,
lukt dat niet, dan zoeken we
de juf of meester op.



Lukt het even niet alleen,
dan zijn er altijd
anderen om ons heen.



Rennen doen we
op het schoolplein,
binnen zal het rustig zijn