

CPOW IDENTITEITSKAART

Verbondenheid | Je doet er toe | Vertrouwen



Oec. basisschool De Trimaran

Samen, Schik, Slim, Sociaal, Stralen, Sterk, Stimulerend en Structuur.

Levensbeschouwelijke identiteit

De Trimaran is een oecumenische basisschool waar alle kinderen welkom zijn. Vanuit onze christelijke traditie willen we kinderen begeleiden en ondersteunen bij het verkennen, bewustmaken en verrijken van hun wereld.

Visie

Onze grondhouding is dat we samen leven en zorgen voor elkaar. Daarbij hebben we respect en oog voor elkaars afkomst, aard of religie. Het christelijke geloof zien wij als inspiratiebron.

Wartoe?

De Trimaran wil een school zijn waar kinderen en volwassenen van diverse achtergronden zich veilig en geborgen voelen. We willen de kinderen hiermee houvast, vertrouwen en perspectief bieden op hun weg naar volwassenheid. In die ontwikkeling vinden we het ook belangrijk om algemene kennis en een beleving van religie mee te geven.

Hoe?

We gaan uit van wat ons samenbindt; de methode 'Trefwoord'. Wekelijks wordt een thema behandeld met hulp van bijbel- en spiegelverhalen uit deze methode en wordt er aandacht besteed aan onze christelijke feestdagen. We vieren Kerst en Pasen. Trefwoord geeft ons een leidraad om te zingen, te bezinnen of eventueel te bidden. Ook delen we verhalen uit andere geloven, zoals het Jodendom, Boeddhisme, Islam en het Hindoeïsme. Jaarlijks besteden we aandacht aan kerkelijke activiteiten die passen bij de leeftijd van de kinderen. Denk hierbij aan overgangsrutuelen als de Eerste Communie, het Heilige Vormsel of bezoek aan de Grote Kerk of de RK kerk. Tevens sparen we iedere week voor een 'Goed Doel'.

