

Visie op burgerschap

Ons kindcentrum draagt bij aan de ontwikkeling van leerlingen tot democratische burgers die zich staande kunnen houden in een steeds complexere, pluriforme samenleving. We dagen leerlingen uit om na te denken over hun rol in de Nederlandse samenleving en we vinden het belangrijk dat zij voorbereid worden op die samenleving. Dit doen we door ze kennis, vaardigheden aan te leren en ze daarbij passende houdingen mee te geven.

Kennis, vaardigheden en houding

Onze leerlingen weten wat democratie inhoudt en leren met respect voor anderen en met een democratische houding ten opzichte van mensen die anders denken, een eigen mening te ontwikkelen en te geven, binnen de grenzen van de wet.

We geven onze leerlingen daarbij mee dat niemand hetzelfde is, maar we wel allemaal gelijkwaardig zijn. We leren ze rekening te houden met elkaar en oog te hebben voor elkaar; iedereen mag er zijn.

We willen kinderen zoveel mogelijk zelfstandig, weerbaar en zelfredzaam maken, zodat ze mentaal sterk staan en goed in hun vel zitten.

De kinderen doen kennis op van actualiteiten, vanuit verschillende invalshoeken.

Onze christelijke identiteit

We geven kinderen een basis mee die past bij de Bijbelse normen en waarden en verbinden burgerschap aan christelijke inspiratiebronnen: liefde, respect, zuinig op de schepping en vergevingsgezindheid.

We geven hierin het goede voorbeeld.

Zo geven we kinderen een goedgevulde rugzak mee met kennis en vaardigheden, om bewuste, goede en betrokken burgers te worden in onze samenleving.

