



Geloven in Scholen met de Bijbel

Bnoorder
Bas1S
scholen met de bijbel



Scholen met de Bijbel

Wij willen in onze scholen samenwerken met christenen die, net als wij, willen leven naar Gods woord en zich in hun dagelijks handelen hierdoor willen laten leiden.

De kern van Gods woord is weergegeven in de drie formulieren van eenheid*.

In ons identiteitsdocument hebben we de Apostolische geloofsbelijdenis opgenomen, een belijdenis die al eeuwenlang christenen uit de hele wereld verbindt.

* Nederlandse geloofsbelijdenis, de Heidelbergse catechismus en de Dordtse leerregels

Achtergrond

Gereformeerde scholen zijn opgericht door ouders vanuit de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, met als doel hun kinderen te laten onderwijzen overeenkomstig Gods woord, dat samengevat is in de drie formulieren van eenheid. Omdat we van mening zijn dat identiteit iets is dat je niet alleen vindt maar juist doet, willen we de identiteit van onze scholen niet koppelen aan alleen het lidmaatschap van een bepaalde kerk, maar willen we ons richten op de doorwerking en vertaling ervan in de dagelijkse praktijk. In dit document werken we in grote lijnen uit wat die inhoudelijke aspecten zijn en hoe die doorvertaling naar de onderwijspraktijk plaatsvindt.

Doel

Dit document is de basis voor gesprekken die in de hele organisatie worden gevoerd met onze medewerkers. Daarnaast vormt dit document, samen met de statuten, de basis voor het beleid van benoeming en ontslag van medewerkers op het punt van geloof en levensbeschouwing.

Geloven in Scholen met de Bijbel

In dit motto staan drie woorden centraal: *geloven*, *scholen* en *Bijbel*. We willen kort stilstaan bij elk van die drie, en vervolgens de samenhang ervan laten zien.

Uitgangspunt is dat het geloof in onze God bepalend is voor het hele onderwijs. Het is leidend in de visie op kinderen, het tekent het menselijk handelen en gedrag, en het kleurt de sfeer in de school. Omdat het geloof zo bepalend is voor het onderwijs, is het belangrijk dat het terug te vinden is in de inrichting en aankleding van de scholen. Het geloof in God is een leidraad voor de inhoud en het doel van het onderwijs: we scholen de kinderen en elkaar, en we doen dat actief.

Ons geloof in God is gebaseerd op de Bijbel. Hierin heeft God zich aan ons geopenbaard, hier kunnen we lezen hoe Christus ons heeft gered, hieruit kunnen we leren hoe Hij wil dat we leven. Met ons motto willen we laten zien dat we met ons onderwijs kinderen willen opvoeden en onderwijzen in het geloof in God die zich bekend heeft gemaakt in de Bijbel.

Wat betekent dit voor onze scholen?

De gereformeerde school is drager van de christelijke identiteit. Allen die werken voor of betrokken zijn bij de school zijn uitdragers van deze identiteit. Hierna willen wij aangeven hoe het persoonlijk en gezamenlijk geloof vertaald kan worden in een aantal kernwaarden voor het onderwijs en wat de betekenis hiervan is voor de praktijk van het onderwijs. Deze opsomming is niet uitputtend. We willen een aanzet geven voor gesprek over wat ons bezielt, wat ons bindt en wat de rol van identiteitsdrager inhoudt.

“geloven, scholen
en Bijbel”



De Bijbel is Gods woord waarin Hij zich aan ons heeft geopenbaard en waarin Hij aan ons zijn wil heeft bekendgemaakt.

Dit laten we zien door bijbelonderwijs, dagopening en viering van de christelijke feestdagen. Omdat de Bijbel de grondslag is voor heel ons leven willen we laten zien wat het leven vanuit de Bijbel inhoudt en wat het betekent voor onze houding en gedrag.

We zijn geschapen naar Gods beeld. Dit betekent dat Hij ons heeft geschapen en dat Hij ons aanspreekt om in relatie te leven met hem, met andere mensen en met de schepping. Alles begint bij God: Hij heeft de wereld gemaakt. Nog voor wij iets konden presteren, heeft Hij ons gered van de macht van de zonde en met ons een verbond gesloten. Hij heeft zijn Zoon gestuurd om de relatie met Hem te herstellen.

Het respectvol omgaan met zichzelf (als schepsel van God), de ander (naasteliefde) en de schepping (rentmeesterschap).

Door de zonde hebben wij de relatie met God verbroken en wijken we af van zijn bedoeling. Als zondaren staan we schuldig tegenover God en zijn we zijn oordeel waard. Om onze zonde heeft God ons en de schepping overgegeven aan gebrokenheid en sterfelijkheid.

Het besef dat we leven in een gebroken wereld. Dit is bepalend voor het kindbeeld en de pedagogische visie van de scholen: daarin wordt rekening gehouden met de zondigheid van de mens, maar ook met zijn redding en behoud in Christus.

Redding uit de zonde is er alleen in de weg die God, uit liefde voor ons, heeft gegeven, namelijk verzoening door het offer van zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus, de Redder van de wereld. Door hem is er vergeving van zonden en herstel van de relatie met God de Vader, met elkaar en met de schepping en de hoop op het nieuwe volmaakte leven.

Het aan de kinderen en aan elkaar laten zien dat we overtuigd zijn van de vergeving van onze zonden en zeker zijn van een nieuw leven. We beseffen dat dit leven tijdelijk is, maar dat het leven bij God eeuwig is. Voor nu betekent het dat we mogen leven als verlorene mensen, dat we fouten mogen maken en elkaar niet veroordelen, maar de ander juist (h)erkennen als kind van God.

We krijgen Gods genade door Jezus Christus aan te nemen in geloof. Dat geloof is een gave van God en wordt door de Heilige Geest in onze harten gewerkt. Hier hoeven en kunnen wijzelf niets aan bijdragen.

Een leven uit genade. We vertellen aan de kinderen en aan elkaar dat we onze redding niet zelf kunnen verdienen, maar in Christus gered zijn. Dit leidt tot zelfkennis en reflectie op eigen handelen, tot bescheidenheid en mildheid en tot een dienend leven.

Wij zijn God dankbaar voor zijn redding. Wij zijn ervan overtuigd dat Gods Geest werkt in de harten van zijn kinderen en dat zij daarom vruchten van de Geest laten zien. Als leerlingen/discipelen van Jezus zijn we navolgers. Het is ons verlangen de opdracht van Hem te vervullen; namelijk om het evangelie in woord en daad te delen met andere mensen.

Leven uit dankbaarheid, zoals dat beschreven staat in Galaten 5: je houdt jezelf en anderen voor te werken en te handelen vanuit "liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing". (BGT*: "Mensen die zich laten leiden door God houden van elkaar. Ze zijn blij en leven in vrede. Ze hebben geduld en zijn goed voor elkaar. Ze geloven in Christus. Ze zijn vriendelijk en gedragen zich goed.")

* Bijbel in gewone taal

Kern van ons geloof

Leden-, benoemings- en aanmeldingsbeleid

De hiervoor weergegeven identiteit leidt tot het volgende leden-, benoemings- en aanmeldingsbeleid:

Vanuit wie (ledenbeleid):

We verwelkomen als lid ouders die beloofd hebben hun kinderen vanuit deze waarden te willen opvoeden en laten opvoeden en daarbij een grote verantwoordelijkheid voelen. Ouders die zichzelf niet zien als een klant van de school, maar als een partner. Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor iedereen die de ouderverklaring ondertekent.

Door wie (benoemingsbeleid):

Voor onze vereniging en voor onze scholen zoeken we medewerkers die de kernwaarden kunnen vertalen naar hun dagelijks handelen, zowel op onderwijskundig gebied, als ook in de omgang met kinderen, collega's, ouders en omgeving. De medewerker geeft blijk van zijn geloof door meelevend lid te zijn van een kerk waar de Bijbel als woord van God de grondslag is. Daarnaast is het een vereiste dat de medewerkersverklaring wordt ondertekend. In deze verklaring, die ook door de directeur wordt ondertekend, wordt verteld wat we van medewerkers verwachten en wat de medewerkers van de school en van de vereniging mogen verwachten.

Voor wie (aanmeldingsbeleid):

Onze identiteit geeft ruimte voor een royaal en ruimhartig aanmeldingsbeleid. Iedere ouder die christen is en die zijn kinderen graag vanuit de beschreven christelijke waarden wil opvoeden en laten opvoeden en die hierop ook aanspreekbaar is, is met zijn kinderen van harte welkom op onze scholen.

Aan ouders wordt gevraagd de ouderverklaring te ondertekenen. In deze verklaring, die ook door de directeur wordt ondertekend, wordt verteld wat we van ouders verwachten en wat de ouders van de school en van de vereniging mogen verwachten.



“ons geloof in God
is de leidraad
voor ons onderwijs”

IK GELOOF IN GOD DE VADER, DE ALMACHTIGE
SCHEPPER VAN DE HEMEL EN DE AARDE

EN IN JEZUS CHRISTUS, ZIJN ENIGGEBOREN ZOON, ONZE HERE
DIE ONTVANGEN IS VAN DE HEILIGE GEEST
GEBOREN UIT DE MAAGD MARIA
DIE GELEDEN HEEFT ONDER PONTIUS PILATUS
IS GEKRUISIGD
GESTORVEN EN BEGRAVEN
NEERGEDAALD IN DE HEL
OP DE DERDE DAG IS HIJ OPGESTAAN UIT DE DODEN
OPGEVAREN NAAR DE HEMEL
WAAR HIJ ZIT AAN DE RECHTERHAND VAN GOD, DE ALMACHTIGE VADER
VANDAAR ZAL HIJ KOMEN OM TE OORDELEN DE LEVENDEN EN DE DODEN

IK GELOOF IN DE HEILIGE GEEST

IK GELOOF EEN HEILIGE, ALGEMENE, CHRISTELIJKE KERK
DE GEMEENSCHAP DER HEILIGEN
VERGEVING VAN DE ZONDEN
OPSTANDING VAN DE DODEN
EN EEN EEUWIG LEVEN

APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS

