

De Kandelaar: 'Een school waar je je thuisvoelt'

Wat is de missie van Basisschool De Kandelaar?

Vanuit onze identiteit, de Bijbel als onze grondslag voor ons handelen uitgaande van de Christelijke waarden en normen zoals die vanuit het Evangelie tot ons komen, en onze missie: 'Een school waar je je thuis voelt', wil De Kandelaar een school zijn waar het kind, de ouder en de medewerkers zich veilig voelen, iedereen zichzelf kan en mag zijn. Daarom is er veel aandacht voor het sociaal-emotioneel en pedagogisch klimaat. Het onderwijs aan onze kinderen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor school, ouders en het kind. Ontwikkelingsgericht onderwijs, van strak klassikaal naar meer kindgericht onderwijs, zijn speerpunten waar we ons de komende tijd op gaan richten.

Onze kernwaarden



Identiteit



Veiligheid



Onderwijs



kind-school-ouders.

Waar staat Basisschool De Kandelaar nu?



Eigen beoordeling basiskwaliteit



Waar is Basisschool De Kandelaar trots op?



Op onze school hebben we een eigen leerlijn voor de sociaal-emotionele ontwikkeling voor de groepen 1 t/m 8



We zijn IPC school



Kinderen voelen zich thuis op De Kandelaar



We zijn een lerende organisatie



Er is een duidelijke visie op identiteit en de uitvoering ervan

Wat heeft Basisschool De Kandelaar over vier jaar bereikt?

1. Leerlingen hebben gedurende hun onderwijsloopbaan in toenemende mate inzicht in de eigen ontwikkeling
2. Leerlingen dragen gedurende hun onderwijsloopbaan steeds meer verantwoordelijkheid voor hun leerproces
3. De school zoekt actief naar mogelijkheden om met alle partners in het schoolgebouw samen te werken.
4. Alle leerkrachten beschikken over de kennis en vaardigheden om de ICT-middelen optimaal in te zetten